

Jeg er kandidatstuderende på Universitetet i Tromsø (UiT), og er i gang med at læse arktisk marinbiologi – hvilket er mit drømmestudie og et tillæg til min bachelor i marinbiologi.

Jeg har indenfor mit studie mødt en masse andre studerende med fælles interesser for det jeg studerer, men også folk med samme slags interesser udenfor studiet.

De fag jeg har taget, har givet mig stor glæde, selvom der til tider også har været akademiske besværligheder, men har fået gode bekendte og venner, der gerne hjælper.

Universitetet er godt knyttet til Universitets Centret i Svalbard (UNIS), hvor jeg tog et intensivt fag. Den oplevelse var noget i sig selv, da jeg fik muligheden for at studere i omgivelser, der lignede det jeg opvoksede med – men så stadig anderledes. Der er også ligheder mellem Grønland og Tromsø, da det er omringet af en masse fjelde, men forskellen er så, at der er en masse træer.

Selve Tromsø er en meget studievenlig by med en masse forskellige aktiviteter til hver en smag. Der er en masse forskellige studenterforeninger, der byder en kærligt velkommen, da folk i alle niveauer kan starte eller prøve de forskellige aktiviteter. Jeg har f.eks. begyndt til spring gymnastik, som hel nybegynder og er langsomt ved at kunne lave et ordentligt araberhop. Min barndomsdrøm bliver levet ud.

Jeg fik legatet lige før jeg skulle til Svalbard, som er endnu dyrere end resten af Norge, som allerede er et relativt dyrt land at bo i. Legatet har finansielt hjulpet mig med ikke at skulle stresse over min økonomi, og kunne fokusere på mine studier, samt givet mig muligheden for at kunne deltage i mindefulde begivenheder.

Jeg bor i et sted som jeg har kunne drømme om siden barndommen, og har virkelig forelsket mig i mine omgivelser, da det indeholder alle mine hobbyer samt mit drømmestudie.



Min udsigt fra kollektivet jeg bor i.



Måtte lige være lidt turistet og tage et billede med skiltet.