

Drømmen om uddannelse i New York blev til virkelighed – JA, drømme kan blive til virkelighed!

Drømmen om prøve at bo i New York og få en uddannelse fra et af verdens bedste universiteter kan være fjern når man sidder i Nuuk. Specielt hvis man samtidig er mor til en teenager.



Man kan hurtigt lave en masse begrænsende tanker, såsom:

Kan jeg komme ind på skolen jeg drømmer om?

Hvad med mit arbejde?

Kan min datter komme ind på den skole hun gerne vil på?

Hvad med økonomien?

Oveni dette skulle jeg også forholde mig til at jeg allerede er uddannet socialantropolog, og mit drømmeprogram var en videreuddannelsesprogram indenfor menneskerettigheder, som der ikke kan gives uddannelsesstøtte til. Ligesom mange fonde ikke giver støtte til lige præcist mit formål.

Men drømme kan blive til virkelighed. Ivalo & Minik Fonden har åbnet op for helt nye muligheder for folk som mig og min datter som gerne vil på et videreuddannelsesophold udenfor Grønlands grænser.

Jeg kom ind på Columbia University's Human Rights Advocates Program som 1 af de 10 blandt 342 ansøgere fra hele verden.

Og min datter blev optaget på The Cathedral School of Saint John the Divine. Med økonomisk støtte fra Ivalo & Minik Fonden kunne vi udleve en drøm som ellers ikke ville kunne komme til virkelighed.

Hele oplevelsen har ændret vores liv på mange måder. Vi har fået så meget erfaring og så mange oplevelser at



det umuligt kan fortælles kort her.

Vi boede på International House New York sammen med folk fra hele verden. Samtidigt med at New York i sig selv er et multikulturelt sted, var vores skoler utroligt udviklende menneskeligt.

At have en dagligdag med rummelige og accepterende mennesker fra så mange forskellige kulturer, er i sig selv en meget udviklende gave. Dertil var det utroligt lærerigt at være på et så professionelt og anerkendt universitet som Columbia University. Som et led i min træning som human rights advocate, har jeg ligeledes fået et stort netværk som jeg nu kan trække på, hjemmefra Grønland.



Min datter oplevede ligeledes en helt anden måde at gå i skole på. Hun er nu 3 sproget, og planlægger allerede sin næste tur til udlandet. Hun har lært at verden er tilgængelig hvis man vil, og at den ikke behøves at forblive en drøm.

Udover vores personlige som læringsmæssige udvikling har vi også haft plads til at opleve masser af kunst, central park og få nye venner for livet. I New York er der noget for alle slags mennesker med alle slags interesser.

Vi er dybt taknemmelige for at Ivalo & Minik Fonden kunne hjælpe os på vejen hen imod opfyldelsen af vores drøm om en uddannelse i udlandet.

Aviâja Egede Lyngde & Seqininnguaq Lyngde Poulsen

